

# Gastvrijheid

Gastvrij zijn voor iedereen  
die je op je weg mag ontmoeten  
wil zeggen je hart, je heis  
en je kerst openstellen.....

Gastvrij zijn is niet te leren,  
je haalt het niet uit boeken  
het is spontaan,

het is een innerlijke houding  
van openheid en warmte  
en hoort tot het mysterie  
van het 'echt mens' durven zijn.

A. Halckenborg